



“UIT ONDERVINDING WEET IK DAT HET GEEN VROME, ZOEKENDE  
MENSEN DIE MET GOD WORDEN VERZOEND, MAAR VIJANDEN”

# Waarvoor LEEF ik?

Er zijn maar weinig mensen bij wie de vraag nooit boven komt. Waarvoor leef ik? Evangelist Johan Krijgsman wijdde er een boekje aan, voor volk van binnen en buiten de kerk. Ik heb me nooit verheven gevoeld boven Amsterdammers die vijandig reageren.”

*tekst:* HUIB DE VRIES *beeld:* HENK VISSCHER





"Evangelist  
zijn is  
prachtig  
werk"

**A**ls evangelist in Amsterdam komt Johan Krijgsman (63) in aanraking met een bonte menigte. Blank, geel en bruin, niet gelovig, ongelovig en andersgelovig. In de zestien jaar die hij nu uitgaat in de hoofdstad van Nederland, ging hij uiterlijke verschillen relativiseren. Door gesprekken op straat en in de evangelisatiepost aan de Looiersgracht leerde hij dat de kern van alle mensen gelijk is. Ze zijn op zoek naar succes en welvaart. Op hun beste ogenblikken stellen ze zichzelf de vraag: waarvoor leef ik? Die gaf hij als titel aan het boekje dat hij recent schreef. Met name voor jongeren die balanceren op de rand van wereld en kerk.

#### WAT VALT U OP ALS U DEZE VRAAG AAN MENSEN OP STRAAT STELT?

„Dat de meesten onverschillig reageren. De vraag interesseert hen niet. „We zullen wel zien waar het schip strand.” Bij een minderheid lijkt de vraag juist weer sterker te leven. Daar ben ik blij mee. Het toont op z'n minst een voedingsbodemp voor de Bijbelse boodschap. Ook onder ongelovigen wordt meer over de dingen doorgedacht dan wij denken. We hebben in onze kring vaak een té negatief beeld van de buitenwereld.”

#### IS HET LASTIG OM MET MENSEN IN GESPREK TE GAAN?

„Dat valt wel mee. De meesten hebben haast, dus die gunnen zich zelfs geen tijd voor het aannemen van een folder, laat staan voor een gesprek. Blijven mensen staan, dan loopt het meestal vanzelf. Dat is het voordeel van evangelisatiewerk in Amsterdam. Een Amsterdammer heeft het hart op de tong en is recht voor z'n raap. Daar voel ik me wel bij thuis. Omgekeerd maak ik het mee dat ze zomaar

een gesprekje met mij beginnen, bijvoorbeeld over Ajax. Dat is voor veel Amsterdammers het belangrijkste nieuws. Het opent voor mij de weg om te vertellen over iets wat nog belangrijker is. De een zegt: „Daar wil ik niks meer mee te maken hebben, meneer!” Een volgende roept: „Allemaal sprookjes.” Toch ontstaat meer dan eens een aardig gesprek.”

#### HERKENT U DE VRAAG NAAR DE ZIN VAN HET BESTAAN UIT UW EIGEN LEVEN?

„Vanaf mijn jonge jaren heb ik gehoord dat er in het leven meer is dan alles wat we zien, maar daarmee is het nog geen realiteit. Wat dat betreft is er weinig verschil tussen kerkelijke en onkerkelijke mensen. Ook in de kerk moeten mijn ogen ervoor opengaan dat er een enorme afstand ligt tussen God en mij. En dat er een dag komt dat ik voor die God moet verschijnen. Dan ontstaat de vraag: waar leef ik eigenlijk voor?”

#### WAARDOOR GING DIE BIJ U LEVEN?

„Een combinatie van het Woord dat tot me ging spreken en mensen uit mijn nabije omgeving. Dan denk ik vooral aan mijn moeder. En de oma van mijn vrouw. Ze sprak vrijmoedig over de dienst des Heeren. Dat maakte me jaloers. Tegelijk voelde ik heel sterk welke vijandschap er diep in mijn hart leefde tegen de Heere. Daarom heb ik me nooit verheven gevoeld boven Amsterdammers die vijandig reageren. Ik ben ook enorm aangevochten met de vraag of God wel bestaat. Tot in het gebed toe. Het was één verwarrende mix. Hoewel ik mag weten wat de Heere in mijn leven heeft gedaan, ben ik gevoelig gebleven voor de redeneringen van atheïsten. Daarom moet ik geen

artikelen van mensen als Herman Philipse lezen. Uit ondervinding weet ik dat het geen vrome, zoekende mensen zijn die met God worden verzoend, maar vijanden. Dat zal wel de reden zijn dat 1 Timotheüs 1:15 een van mijn lievelingsteksten is. „Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.” Zo is het. Als je daar oog voor krijgt, word je ruim voor een ander en nauw voor jezelf.”

#### WAT IS HET BESTE MEDICIJN TEGEN DEZE EXISTENTIËLE TWIJFEL AAN HET BESTAAN VAN GOD?

„Biddend blijven worstelen om ervan verlost te worden, tegen je gevoelens in. En biddend de Bijbel blijven lezen. In onze kring durven mensen niet zo gemakkelijk openlijk te zeggen dat ze met zulke gedachten te kampen hebben. Ik denk dat het vaker voorkomt, dan we denken. Door mijn eigen ervaring herken ik het snel bij anderen.”

#### KOMT DE VRAAG NAAR DE ZIN VAN HET LEVEN NOG WELEENS BIJ U BOVEN?

„Niet in de vorm zoals destijds. Mijn worsteling is nu hoe ik meer tot eer van de Heere kan leven. Daarvoor zijn we gemaakt. Mijn groot tekort op dit gebied maak ik aan de Heere bekend, maar ik loop er niet mee te koop bij anderen. Als een Amsterdammer me vraagt waarvoor ik leef, dan zeg ik: „Om aan jou Gods liefde door te geven. Dat Hij ook jou zoekt en je door Zijn Zoon Jezus Christus het beste wil geven dat op deze aarde te vinden is. Ook al geloof je er niets van. Dat begrijp ik, want ik geloofde

er ook niks van, al ging ik netjes naar de kerk.” Vaak botst en schuurt zo'n boodschap, maar dat geeft niet. Ik weet dat God vroeg of laat die woorden kan gebruiken.”

#### MAAKT DIT WERK U NIET MOEDELDOOS?

„Elke dag zie ik hoe waar het is wat Jesaja zegt: „Er is niemand die Uw Naam aanroept, die zich opwekt dat hij U aangrijpt.” Als ik mensen moest bekeren, was ik allang afgehaakt. Gelukkig doet God het. Daar zie ik soms verrassende voorbeelden van, meestal op ongedachte momenten. Je hebt in dit werk tegenvallers en meevallers. De laatste houden je in evenwicht. Gelukkig ben ik van mezelf niet zwaarmoedig.”

#### WAT DOET HET DAGELIJKS CONTACT MET MENSEN DIE UIT EEN HEEL ANDER KLIMAAT KOMEN MET U?

„Het maakt je een stuk nuchterder en leert je om je te concentreren op de hoofdzaak. Ben ik in Christus of niet? Je leeft voor Hem of je leeft voor jezelf. Dat relativeert alle andere verschillen. Wij zijn vaak heel druk met ballast die alleen maar van de kernvraag afleidt. Als ik een rooms-katholiek of wie dan ook ontmoet die met liefde over Christus spreekt, voel ik verbondenheid. Dat betekent niet dat ik pleit voor eenwording van alles, maar de echte eenheid is niet gebonden aan kerkelijke grenzen. Ik voel me thuis bij iedereen die door wederbarende genade de Heere Jezus liefheeft. Als we zonder deze genade iets willen bereiken in het Koninkrijk der hemelen is dat onmogelijk en arm.”

#### ZOU U OOK VOORGANGER KUNNEN ZIJN IN EEN TRADITIONELE

#### GEMEENTE?

„In principe wel. Hoewel? Misschien ben ik daarvoor te vrij. Je moet mensen hoe dan ook nooit naar de mond praten, maar wel rekening houden met hun achtergrond en taalgebruik. Paulus was de Joden een Jood en de Grieken een Griek. In de wijze van verwoording pas ik me aan de doelgroep van dat moment aan, om dezelfde boodschap over te kunnen brengen. Aan de Looiersgracht is dat soms lastig. Daar heb ik in de samenkomst niet alleen mensen die nauwelijks iets van de Bijbel weten, maar ook mensen die van huis uit oud gereformeerd zijn. Voor dat gemêleerde gezelschap probeer ik in een taal die ieder begrijpt een Bijbelgedeelte uit te leggen en aan het hart te leggen.”

#### LEEFT DE VRAAG DIE DE TITEL VAN UW BOEKJE VORMT VOLDOENDE IN EIGEN KRING?

„Je zou wensen dat die meer zou leven. Ook reformatische christenen zijn vaak druk met hun carrière en bezittingen. Geloven we echt dat we voor eeuwig verloren gaan als we nog buiten Christus zijn? Dat beseft kom ik niet zo veel tegen. Daar staat tegenover dat ik de betrokkenheid op evangelisatie zie toenemen. Daar ben ik blij mee. Evangelist zijn is prachtig werk. Ik hoop nog veel mensen te ontmoeten die echt lopen met de vraag: waarvoor leef ik? In mijn boekje probeer ik aan te geven dat Christus deze vraag kan en wil beantwoorden. „Deze vriendelijke Jezus alle eer!” zou Wulfert Floor zeggen. •

N.a.v. "Waarvoor leef ik?", Johan Krijgsman; uitg. Den Hertog, Houten, 2017; ISBN 978 90 3312 817 2; 96 blz.; € 10,90.